



Berchem, 23 september 2019

Aan de ouders en leerlingen van het 3^{de} jaar ASO en TSO

Bezoek Tibetaans Instituut

Beste ouders
Beste leerlingen

Meer dan vierhonderd miljoen mensen volgen de boeddhistische levensvisie. In onze multiculturele samenleving volgen hoe langer hoe meer mensen sommige boeddhistische meditatievormen (mindfulness). In de lessen godsdienst verkennen we deze levensbeschouwing en vergelijken het boeddhisme met het christendom. Om deze oosterse religie beter te begrijpen, bezoeken we op **vrijdagnamiddag 11 oktober 2019** een boeddhistische tempel in Schoten.

De bus vertrekt om **12.40 uur** aan de school. Alle leerlingen blijven die dag ineten. De rondleiding start om 13.30 uur en eindigt omstreeks 15.00 uur. We zijn terug op school rond 15.40 uur.

De onkosten voor deze uitstap worden verrekend via de schoolrekening.

Meebrengen:

- Lunchpakket (de leerlingen blijven op school eten)
- Pen, papier en klembord

Gelieve respectvolle kledij te dragen.

We wensen onze leerlingen een leerrijke uitstap.

Mevrouw R. Cuypers
Mevrouw A.M. De Boeck
Leerkrachten godsdienst