



Berchem, 10 september 2019

Aan de ouders van en de leerlingen van het 6<sup>de</sup> jaar TSO en ASO.

## Bezinning

Beste ouders,  
Beste leerling,

Traditiegetrouw organiseert onze school een bezinningsdag voor de laatstejaarsstudenten op maandag **30 september 2019**. Het wordt een dag waar we de drukte van ons dagelijks (school)leven even achter ons laten en de rust gaan opzoeken. In Hof Zevenbergen, Kasteeldreef 22 te Ranst zullen we samen met de begeleidende leerkrachten en de zusters van het Convent van Bethlehem de rijkdom verkennen van een door God bezielde leven.

Wij verwachten jullie 's morgens rond **08.45 uur** in Hof Zevenbergen te **Ranst**. Aankomst en vertrek met openbaar vervoer of persoonlijke wagen gebeurt op eigen kracht (zie bijlage).

## Programma

08.00 uur: vertrek met bus 421 aan perron 11 plein station Berchem  
08.45 uur: aankomst Hof Zevenbergen  
08.50 uur: verwelkoming  
09.00-10.00 uur: zin in bezinnen  
10.00-10.15 uur: pauze met drankje  
10.15-12.00 uur: zelfkennis, het begin van alle wijsheid?  
12.00-12.20 uur: verdieping  
12.20-13.30 uur: warm middagmaal en vrije tijd/ontspanning  
13.30-16.00 uur: op tocht  
16.00-16.15 uur: pauze met drankje en hapje  
16.15-17.00 uur: getuigenis  
17.00-17.30 uur: mediteren, hoe doe je dat?  
17.30 uur: vertrek naar de bushalte en op eigen kracht naar huis

De kostprijs van deze uitstap zal via de schoolrekening aangerekend worden.

Wij hopen dat de leerlingen een boeiende dag mogen meemaken en in verbondenheid de kracht van spiritualiteit mogen ervaren.

**Soms kan even stilstaan een hele vooruitgang zijn....**

**Bezinnen is de brug tussen jou en de Bron.** *Uit de Nieuwjaarsbrief 2014 @ Vitale Vrouwen*

Met vriendelijke groeten,  
De leerkrachten godsdienst  
De Directie